

LEES MAGAZINE ONDERWEG 6 MAANDEN MET AANTREKKELIJKE KORTING!

En meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarom er ooit een dag van vrede zijn?

De tijd van advent kan zorgen voor kortsluiting in je hoofd en in je hart. In de kerst wordt het lichter richting Kerst, de kaarsen worden aangestoken. Het gaat over verwachting, over de Heer die komt. Maar dat valt niet te rijmen met jouw eigen ervaring, want het hullen staat je nader dan het lachen. Er is meer verdriet in je lijf dan vreugde. Iemand zei: "Vrede op aarde - hoe kan ik dat in vredesnaam zingen?"

Als je zelf graag een kind zou willen krijgen, maar het niet gegeven wordt. Als je afgestaan of met andere landen naar het kwaad zich breekt. Als je grote zorgen hebt over de gezondheid of de gezondheid van je kind. Of je gezondheid of de gezondheid van je kind. Of je gezondheid of de gezondheid van je kind.

Durf ook te klagen bij mensen die dicht bij je staan. Vraag om die ruimte, zonder te worden veroordeeld. Ruimte om te lachen, zonder oplossing. Ruimte om te vragen bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verduistering. Dat kan een predikant zijn of een muzikant, een liturgievoorjager, een vragende, wanneer het jou niet geboden worden in de eerbied, wanneer het jou niet meer lukt. Een lied klinken dat recht doet aan, maar is er niet. Zo wordt de liturgie niet te glad, maar is er een verlies van de verlies van desorientatie en pijn.

» Je weet niet
meer of bidden
nog wel zin
heeft «

Onder Weg

HOOPVOL EN
INSPIREREND

LEES MAGAZINE ONDERWEG OOK OP MOBIEL OF TABLET!

Met onze app kun je het magazine
OnderWeg ook digitaal lezen. Simpel
en handig op je mobiel of tablet.

sla snel om!



PROEF ABONNEMENT

Neem een proefabonnement met een aantrekkelijke korting (Digitaal of Papier)

Meld je aan op onderwegonline.nl/proefabonnement

*Het Proefabonnement wordt niet automatisch verlengd.



GRATIS NIEUWS

Ontvang onze nieuwsbrief met gratis nieuws, opinies en interviews uit *OnderWeg*.

Meld je aan op onderwegonline.nl/nieuwsbrief

OnderWeg is een inspirerend magazine voor christenen die God en de kerk liefhebben en midden in het leven staan. Het biedt beschouwingen, interviews en reportages over relevante, actuele thema's voor christenen. Daarnaast is er aandacht voor jeugdwerk, missionair kerk-zijn en bijbelstudie.

Direct een vast abonnement op *OnderWeg*? Dat kan ook.

Ga daarvoor naar:

**[WWW.ONDERWEGONLINE.NL/
ABONNEREN](https://www.onderwegonline.nl/abonneren)**

**Aanmelden kan ook via
administratie@onderwegonline.nl
of 088-1102060**