



Nieuwsbrief 2/2020

U bent allen één in Christus Jezus (Gal. 3:28)

We beginnen met het gemeenteproject Samen één. Wat is een goede start? Ik denk door te kijken wat, of beter wie, ons één maakt. Verschillen zijn er genoeg. We zijn allemaal verschillend en we denken over allerlei dingen verschillend. Dat mag, maar het kan ook lastig zijn. We leggen de Bijbel soms anders uit. Dat kan verwarrend zijn en spanningen geven. Verschillen kunnen de eenheid onder druk zetten, tenzij wij ze accepteren.

Spanningen waren er ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Daarom moeten we verdraagzaam zijn en de eenheid bewaren, zegt Paulus (Ef. 4:3). Dat gaat niet vanzelf. Hij zegt met nadruk: jullie zijn allen één in Christus Jezus (Gal. 3:28). Hij maakt ons één. De vraag is: hoe zie je de ander? Aanvaard je de ander als een broer of zus in Christus, hoe verschillend we ook zijn? We maken een goede start om dat ook bij het Avondmaal te vieren: wij zijn één met Christus en door Hem samen één. Verbonden in geloof, zoals op de banner staat.

Deze week gaat het over de vijf talen van de liefde. Mooi om over na te denken en met elkaar over te praten: wat is jouw en mijn liefdestaal? Ook weer iets waar we heel verschillend in kunnen zijn! Lastig als je de taal van de ander niet begrijpt. Maar tegelijk heel mooi, die verscheidenheid.

Ruud de Boer



De vijf verschillende liefdestalen.

1. Positieve woorden (“Kommer maakt een mens neerslachtig, een hartelijk woord beurt hem op”. Spreuken 12:25). Sommige mensen hebben positieve woorden nodig. Een compliment, bemoediging, vriendelijk woord, een aanmoediging, nederige woorden.

2. Samen zijn. In onze tijd is er bijna niets zo kostbaar als tijd. Als je tijd aan iemand geeft, geef je iets kostbaars. Let erop dat je onverdeelde aandacht hebt, doe samen dingen, praat samen. Maar vooral: samen zijn.

3. Cadeaus. Sommige mensen houden er van om een cadeau te krijgen. Het gaat hier niet per se om een duur cadeau. Maar om iets speciaal voor de ander. Wees creatief en vergeet vooral niet om “jezelf” te geven. Trouwens, als de ander deze taal *niet* spreekt kan een cadeau voelen als het afkopen, terwijl de ander bijvoorbeeld gewoon je woorden of je tijd nodig heeft.

4. Dienen. Elkaar dienen... Het klinkt alsof het niet uit deze tijd komt. Zal ik dat voor je doen. Zo kan je je liefde en genegenheid laten merken aan de ander. En dat het cool en stoer is om te dienen liet Jezus trouwens al zien: de meester wordt een dienaar.

5. Lichamelijk contact. Het gaat om lichamelijk, fysiek contact. Soms net zo simpel als toen moeders met kinderen kwamen om hun kinderen door Jezus te laten aanraken (Markus 10:13). Er zit blijkbaar iets in het fysieke. Begroet elkaar (met een handdruk), kijk elkaar aan. Spreek je deze taal, dan is juist in het fysieke contact waarin je ervaart wat liefde is.

N.B. Er is een online test beschikbaar op liefdestalen.nl waarin jij kan ontdekken welke taal jij het beste “spreekt”.

De taal van de ander

Er is iets moois met de liefde. Lees ter inspiratie maar [1 Korinte 13](#). Een paar highlights:

- De liefde is geduldig
- De liefde is vriendelijk
- De liefde is niet jaloers
- De liefde eist niet
- De liefde is niet op zichzelf gericht
- De liefde neemt niets kwalijk
- De liefde beledigt niet

M.n. als je de ander niet begrijpt, in zijn/haar gedrag of mening, en je de neiging hebt om het in te vullen voor die ander komen deze waarden onder druk te staan.

Spreek de taal die de ander, je zus en broer het beste begrijpt. Want de liefde is immers op de ander gericht?

ONTDEK de taal die je broeder of zuster spreekt. Er gaat dan een wereld voor je open.